

KOTletter...

...skvaller i höstmörkret



#3 2006

Blod, svett och dårar – Stina rapporterar

Pampas night – KOT dominerade
högskoleklassen i år igen

NSM – En pilgrimsfärd till Esbo

Presentationerna – Allt du behöver veta om
KOTarna

Årsmöte – Styrelsen tackar för sig

Skvallerlådan – Det ryktas att ”Det ryktas att”
skall byta namn till ”Det ryktas att Borsof...”

Redaktörens rader

Löven har för länge sedan fallit av träden och kölden har börjat bita i kinderna. Mörkret har ett stadigt grepp om storstaden och löparrundorna verkar inte längre lika lockande. När motivationen dig sviker glöm då inte KOT:arna som väntar på dig på hornet. Ett glatt gäng som bjuder på skratt, pust och stön oavsett om regnet står som spön i backen eller om snön gnistrar bländande vit i isande kyla.

Mitt i mörkret tänds plötsligt ett ljus som lyser upp din annars så trista vardag. Ett ljus som får dig att sluta gräma dig över kuggade tentor och pengarna du supit bort. Ett nytt nummer av KOTletter är här...



//Mirja Andersson

(Vice)Redaktörens rader

Stress, stress, stress. Så kan mitt liv sammanfattas just nu. Jag har tenta i morgon och Lussefest på fredag, förhoppningsvis med ett rykande färskt nummer av KOTletter färdigt att presenteras.

Vi får inte glömma våran nya hedersmedlem Annika Björk som skrivit om NSM till detta nummer, mycket underhållande. Tack Annika, även tack till Stina som skrev om den underhållande Raiden. Som vanligt när Lansen skriver kan vi vänta oss en liten käck historia med knorr på, så även denna gång. God läsning och ett gott nytt år.

Vi hörs, ses och möts i vår på, bl.a. min och Stinas inflyttningsfest.



//Korttjock

Ordföranden har ordet

Sitter på Haninges kårpub och skriver en text som skulle varit inne för ett par dagar sedan... Det känns lite typiskt för min tid som ordförande. För lite för sent... Men KOT har ju inte gått under för det utan det fortsätter som vanligt.

Jag tycker att vi lyckats hålla på traditionerna även detta år. Vi har inte missat något viktigt och med Lussefesten så är året komplett.



//Sorken

Blod, svett och dårar

”Ta det lugnt i kurvan! Sitt så här i stället. Styr mer vänster nu. Sakta in men bromsa inte för hårt. Sväng inte så, gör så här... Akta!”

Jag var ute och övningskörde för en tid sedan. Cykel alltså – i skogen. Det var blött och mörkt. Johan (Korttjock, för er som inte vet hans egentliga namn) sprang hela tiden två meter bakom och instruerade mig hur jag skulle passera stockar och stenar på smidigaste sätt. Det fanns en hel del att slipa på inför multisporttävlingen Raid Uppsala som väntade tre dagar senare. Eftersom Johans kompis hade fått förhinder gick jag med på att ställa upp som partner under förutsättning att vi tävlade i *korta* mixklassen. Så det gjorde vi.

Vi anlände till tävlingsplatsen dryga 90 minuter innan start. Jag var förväntansfull, det var snart dags för min premiär som multisportare. Då började jag känna oro. Alla andra verkade ha värsta coacherna med



sig... Och vilka häftiga cyklar – med kartställ. Smart. Privata kanoter, seriöst! Det var inte mycket att göra åt saken. Nu fanns ingen återvändo. Jag drog på mig träningsoverallsjackan och försökte tänka positivt.

Tävlingen inleddes med någon kilometers löpning, helt okej så långt. Efter det fortsatte vi med kanotorientering. Detta flöt på hyfsat bra. En liten hinderbana och sedan i väg på den fruktade cykelorienteringen. Som tur var hade man fått kika på kartorna innan och vår plan var att köra runt på större vägar och skogsstigar så mycket som möjligt. Vi behövde verkligen spara tid eftersom tre dagars intensivkurs i skogscyckling knappast gjort mig till någon stjärna.



Till kontroll sex kände vi dock för att chansa lite.

- Friskt vågat, hälften vunnet! skrek Johan och satte fart uppför den obanade skogsbacken med cykeln på axeln. Vi behöver bara bära cyklarna typ 200 meter, kom igen nu!

Vi fick problem med att hålla riktningen och paniken började infinna sig. Vad håller vi på med egentligen? Kanske var inte det här någon bra idé trots allt? Man kanske inte ska tävla med sin pojkvän? Vi som inte ens

kan samsas om tv-dosan! Folk måste undra vad det är för fel på oss dårar...

Så småningom kom vi tillbaka till tävlingsplatsen, tryckte i oss lite russin och joggade ut på sista orienteringsslingan. Orken tröt och humöret sviktade betänkligt.

Efter tre och en halv timme stapplade vi över mållinjen på förfärligt trötta ben. Äntligen. Vi var skitiga. Vi var slitna. Men vi var också stolta över att ha klarat tävlingen utan att vare sig slåss eller tappa bort varandra. Och kan man hålla sams under en hel multisporttävling, kanske man även kan sluta bråka om tv-dosan?

Stina

Notis om Pampas night

KOT ställde upp med ett renrasigt och korrekt lag bestående av 12 löpare. Vi vann så klart högskoleklassen. Tyvärr blev vi snuvade på vårt vandringspris då det delades ut till fel lag. 2 månader senare har vi ännu inte fått vårt pris.

Styrelsen

NSM i kyrkans töcken

Efter 15 minuters bussresa från min nuvarande bostad i Helsingfors stannar bussen utanför Sepon koulu i Esbo och spänningen stiger, nu är det dags. Det visar sig att jag ska bo med KTH, eller KOT som de tydligen ska kallas. Den enda jag känner där är Korttjock, eller känner och känner, det är väl kanske inte min dödspolare direkt, men några hyttfester har man ju avverkat med Tierps Elit på Jukolabåten. Det dröjer dock inte många sekunder innan även övriga deltagare kommer och hälsar och tar i hand och jag får genast intrycket att KOT:arna verkar väldigt trevliga.

För att undvika långa transportsträckor i berättelsen väljer jag att endast referera från det som jag klassar som helgens höjdpunkter, att det sedan i princip blir sagan om när Purjo åkte till Finland får ni leva med. Att jag dessutom blev bjuden på snus på fredagens OL-pub och fick en minneslucka på x antal timmar gör att mitt NSM börjar först på lördagen.

Klockan är 06.45 på lördag morgon och man har sovit ca 3 timmar efter fredagens OL-pub. Plötsligt drar bandspelaren igång och spelar kyrkklockor och någon öppnar en ölburk. Vad f-n är detta? Fler ölburkar öppnas och de j-la kyrkklockorna slutar aldrig ringa. Till slut öppnar jag ögonen och upptäcker att rummet är fyllt av munkar och nunnor. Vad säger man?

Vissa saker i livet är inte ens värt att försöka beskriva, de måste upplevas, men jag kan nog ganska säkert säga att 99% av jordens befolkning hade idiotförklarat oss som befann oss i det klassrummet.

Väl ute på tävlingen visar det sig att KOT:arna inte ska springa utan de ska GÅ runt banan iklädda sina munkdräkter och hålla i ett rep. Jaja, är det ett nordiskt mästerskap så är det.

Sedan kom man då slutligen till vätskekontrollen. Jag har pluggat på universitet i 10 år, men aldrig varit på NSM. De rykten som gått hade till allra största delen handlat om vätskekontrollen och jag kan säga att jag blev inte besviken. -10 grader, 10 cm snö och en strålande vinterdag. Då går drygt 200 vuxna människor ut i skogen – MITT UT I SKOGEN – och ställer sig och dricker sprit, klättrar i träd, åker pulka mm mm i 5 timmar.

Plötsligt ser jag en Emitbricka ligga i snön och jag hämtar den. Jag visste inte då vad jag vet idag, nämligen att detta var en händelse som skulle förändra mitt liv. Det visar sig



att den upphittade brickan inte bara är en vanlig Emitbricka utan det är Purjos FÖRSVUNN A Emitbricka.

KOT:arna strömmar till för att få se fyndet och Aftonbladet dokumenterar med en hel bildserie ”Här hittades brickan”(kan beställas via mail till undertecknad som köpt rättigheterna till bilderna). Det här är enda gången under NSM-helgen som jag ser Purjo tappa fattningen och rörd som han är lovar han att bjuda mig på gratis sprit resten av mitt liv. För er som missade denna milstolpe i historien kommer på 10-årsdagen av händelsen en nostalgiresa att ordnas till den aktuella platsen. (Såhär i efterhand har jag ibland funderat över vart brickan egentligen sedan tog vägen, blev den kvar i snön eller?)

Purjo vill direkt visa att han menar allvar med sitt löfte och vi går fram till tjejen vid vätskekontrollen för att få påfyllning. ”Nono, not in the mug, I want to get the whole dunk with me!”, säger Purjo. ”No, you can just get in the cup”, blir svaret. Purjo käftar emot och jag börjar skämmas, inte bara över att han tjarar utan också över att han har munkdräkt på sig och runt munnen har en blandning av rödvin och chokladpudding, så jag går därifrån. Fem minuter senare ser jag Purjo vara på väg bort mot de andra KOT:arna, då har han både dunken och tjejen med sig.

Kl.15 stänger vätskekontrollen och nu börjar några av de absolut roligaste timmarna i hela mitt liv. En norrman, som senare visar sig heta Ole Underthun Johansen, men vi kan kalla honom för Tomten för han såg ut så, och jag, ska ledsaga Broder Freddan den sista kilometern på banan.



Freddan har i ena handen en f d karta som numera består av endast pappersmassa. I andra handen har killen av någon anledning ett basebollträ och bärandes på dessa attiraljer, iklädd munkdräkt och "något" rund under fötterna ska han försöka ta sig imål och på vägen dit dessutom hitta två kontroller i en stenig sluttning med en halvmeter snö. Lycka till. På en kilometer tror jag inte att

jag överdriver om jag säger att han ramlade åtminstone en gång var femte meter, framlänges, baklänges, från sidan, underifrån, ovanifrån. Själv ramlade jag nog ungefär var tionde meter – av skratt.

Tack vare Tomtens hjälteinsats som åtminstone halvstabil ledsagare tar vi oss dock till slut fram till sista kontrollen – och vad händer då? Jo, Freddan börjar SPURTA!!! Efter 150 meters tjurrusning tar dock munkkåpan ut sin rätt och Tomten och jag kan passera. Freddan tar sig dock i mål på finfina 5.35.42 och tar en hedrande sistaplats i HÖ och som Tomten uttryckte det – "det var hur hårt som helst på upploppet".

Dramatiken slutar dock inte här utan strax utanför målfällan möts vi av en helförbannad Broder Pober. Pober har blivit diskad och går därför och skäller ut Antti Harju på klockren svengelska över detta. "Vad i helvete means Hyl. in finnish?", "I started in ten noll noll and I ran all the bana". Harju blir livrädd och börjar kolla i datorn. Efter visst dividerande blir Pober godkänd och får sina 5 timmar, 29 minuter och 44 sekunder. Den sura minen är borta och han går i sin munkdräkt runt och tar hela arrangörsstaben i hand och säger "kiitos". Plötsligt upptäcker Pober och jag att vi är de enda deltagarna som är kvar vid målet och att bussen är full. Vi får åka med norrmännen tillbaka till skolan. Just när vi ska åka slår det mig att vi skulle ju ta hand om Purjo också, honom har jag inte sett sedan vätskekontrollen. "Äh, skit i honom, han klarar sig säkert", säger Pober och sedan däckar vi i bussätet.

Efter att ha sovit som stockar i en kvart är det bara att trumma igång igen för nu börjar banketten! Inne i klassrummet ligger Ingemar utslagen på golvet och sover med en tom ölburk i handen, det här ser inte bra ut, klockan är inte ens 18. Fem sekunder senare sitter han med en full ölburk i handen och skrålar på en stol, imponerande utveckling, den killen behöver man inte oro sig över.

Killen mitt emot mig på banketten, Lars från NTNUI, berättar om sitt NSM. Han satt uppe och lyssnade på musik till kl.6 lördag morgon, sedan försov han sig och



vaknade kl.15, d v s missade hela lördagstävlingen. På banketten mådde han lite dåligt, drack bara vatten och tog första bussen hem kl.21.30. Hans helg måste helt klart ha varit värd resan Trondheim-Helsingfors tur och retur i buss.

Korttjock kommer förbi mitt bord ca 12 gånger på banketten, mer och mer frustrerad för varje gång och sista gången är inte tårarna långt borta. ”De två tjejerna säger ingenting och den enda killen pratar bara engelska för att vara artig. Dessutom gillar han inte NSM för att ingen satsar på tävlingarna i första hand och så sjunger han inte med i snapsvisorna för att han tycker att de är för snuskiga”. Ibland har man otur med bordsplaceringen och ibland undrar man varför folk åker iväg på tillställningar bara för att gnälla(och då syftar jag inte på Korttjock utan på hans bordskavaljer).

Sedan vet jag inte vart alla KOT:are tog vägen, men jag kan lova att jag var den enda icke-finnen på dansgolvet när discot stängde kl.03.30. Nio personer i taxin hem och sedan snubblar man in i klassrummet som endast kan beskrivas med ordet MISÄR vid det här laget. Kläder och folk överallt, söndertrampade ostbågar och chips och tomma ölburkar, härligt. Jag sa till någon att om alla får med sig alla sina saker härifrån och bara sina egna saker så är det otroligt imponerande.



Alla sover när jag kommer ”hem” och i mörkret snubblar jag och ramlar raklång rakt på Purjo. Jag blir livrädd och skriker till och frågar hur det gick(för vem f-n skulle inte dö av skräcken av att någon ramlar på en när man ligger och sover djupt?)och åtminstone fem andra vaknar och blir också livrädda och skriker till. Purjo tittar lite förvånat upp och säger ”det är lugnt” innan han vänder sig åt andra hållet och somnar om. Den killen upphör aldrig att förvåna.

KOT:arna har nu bränt sitt krut och hoppar över stafetten, medan jag själv tydligen under fredagens snusfylla snackat in mig som ankare i Chalmers sjätte herrlag och man bör ju hålla vad man lovar. Det mest minnesvärda från stafetten är när jag allra längst bort på banan träffar på en kille som iklädd civila kläder står och kissar på en stig med ett ölflak bredvid. Det visar sig senare att han kommer från Linköping.

KOT:arna ser jag inget mer, men nu är det ju bara 11 månader kvar tills nästa NSM! Utseendet av nästa års arrangör var ju förresten också ett kapitel för sig. Ett gäng fulla norrmän går upp på scenen på banketten och säger att ”vi tar det nästa år” och sedan går alla runt på kvällen och sjunger ”Vi ska till Tröndelag, tjalalalalalalala”. Det var det liksom?! Inte särskilt formellt direkt... Hur som helst så hoppas jag att UFO-folket stannar hemma 2007 också så att jag får bo med KOT igen, för ni förgyllde verkligen min NSM-helg!!!

Efterord: Några veckor efter NSM är jag på träning med NSM-arrangörerna för att dricka upp ölen som blev över från tävlingarna. Till banketten hade man tydligen köpt in alkohol så att varje person skulle kunna köpa 15 burkar öl/cider UTÖVER den dryck som ingick på banketten! Konstigt att det blev kvar. Under denna tillställning får jag veta att skogsvårdsmyndigheten för skogen där långdistansen avgjordes har hört av sig till arrangörerna med klagomål över att det vid vätskekontrollen funnits en hel del sågskador på träden. Jag funderade på att skicka in bilden på Broder hp där han står i munkdräkt, sin

bolivianska färgglada mössa, gigantiska glasögon, ett hemmagjort kors på vilket det hänger en Emitbricka, chokladpudding och rödvin runt munnen á la Purjo – och så sågen i handen, men jag behåller den bilden tills nästa gång hp glorifieras för att ha räddat Smålandskavlens onlinesändning eller tills Yoko Bamba blir för påträngande. Det ryktas i alla fall om att finnarna ska ta med sig motorsåg till Trondheim nästa år, den som lever får se...

// Annika



Presentationerna

Namn: Jonas "Borsof" Ljung

E-mail: joljung@t.kth.se

Ålder: 23 år

Skola/Program: KTH Farkost

Klubb: Norrala IF skidor

Befattning: KOTcupskalle

Bonde eller stanare: Bonde

Öl eller cider: Cider

Bushigt eller kalhygge: Kalhygge

Ensam i skogen eller flera på krogen: Ensam i skogen

Wienerbröd eller kanelbulle: Kanelbulle

String eller boxer: Boxer

Bajsrör eller bajamaja: Bajsrör

Lång eller kort: Lång

Hårda eller mjuka paket: Hårda

Singel på vift eller sambo i drift: Singel på vift



Namn: Johan "Vb" Björklund

E-mail: vb@orienterare.nu

Ålder: 27,5 år

Skola/Program: KTH Materialteknik

Klubb: Hammarby IF

Befattning: Info- och materialansvarig

Bonde eller stanare: Bonde

Öl eller cider: Öl

Bushigt eller kalhygge: Kalhygge

Ensam i skogen eller flera på krogen: Det ena behöver inte ta ut det andra

Wienerbröd eller kanelbulle: Wienerbröd

String eller boxer: Boxer

Bajsrör eller bajamaja: Bajamaja

Lång eller kort: Lång

Hårda eller mjuka paket: Hårda

Singel på vift eller sambo i drift: Singel på vift



Namn: Malin Vedin

E-mail: vedin_malin@hotmail.com

Ålder: 20 Jahre alt

Skola/Program: Räddningsverket
Rosersberg

Klubb: Midälva OK

Befattning: Tisdagstomte

Bonde eller stanare: Stadsbo

Öl eller cider: Cider

Bushigt eller kalhygge: Kalhygge

Ensam i skogen eller flera på krogen: Både och

Wienerbröd eller kanelbulle: Kanelbulle

String eller boxer: Boxer

Bajsrör eller bajamaja: Bajamaja

Lång eller kort: Lång

Hårda eller mjuka paket: Mjuka

Singel på vift eller sambo i drift: Sambo i drift



Namn: Nils "Nisse" Engnell

E-mail: nieg4206student@yahoo.se

Ålder: 23 år

Skola/Program: Nackademin

Klubb: KOT

Befattning: Löpare

Bonde eller stanare: Stadsbo

Öl eller cider: Cider

Bushigt eller kalhygge: Kalhygge

Ensam i skogen eller flera på krogen: Ensam i skogen

Wienerbröd eller Kanelbulle: Kanelbulle

String eller boxer: Boxer

Bajsrör eller bajamaja: Pass

Lång eller kort: Kort

Hårda eller mjuka paket: Hårda

Singel på vift eller sambo i drift: Singel på vift



Namn: Anders "Lansen" Lindborg
E-mail: anders_b_lindberg@hotmail.com
Ålder: 21 år
Skola/Program: KTH Farkostteknik
Klubb: Söderhamns OK
Befattning: Träningsansvarig
Bonde eller stanare: Stadsman
Öl eller cider: Cider
Bushigt eller kalhygge: Kalhygge
Ensam i skogen eller flera på krogen: Flera i skogen
Wienerbröd eller Kanelbulle: Kanelbulle
String eller boxer: Boxer
Bajsrör eller bajamaja: Bajsrör
Lång eller kort: Lång
Hårda eller mjuka paket: Hårda
Singel på vift eller sambo i drift: Sambo i drift



Namn: Peter "sorken" Löfgren
E-mail: peter@sorken.net
Ålder: 25 år
Skola/Program: KTH-Haninge
Byggteknik & Design
Klubb: Täby OK
Befattning: Ordförande
Bonde eller stanare: Stadsbo
Öl eller cider: Öl
Bushigt eller kalhygge: Kalhygge
Ensam i skogen eller flera på krogen: NSM har båda
Wienerbröd eller Kanelbulle: Wienerbröd
String eller boxer: Boxer
Bajsrör eller bajamaja: Bajsrör
Lång eller kort: Kort
Hårda eller mjuka paket: Hårda
Singel på vift eller sambo i drift: Singel på vift



Namn: Pontus "Pober" Bergström
E-mail: pontusb@hotmail.com
Ålder: 22 år
Skola/Program: KTH-Kista
Mekatronik & industriell
Klubb: OK Österåker
Befattning: KOTknackare och kassör
Bonde eller stanare: Statsbo
Öl eller cider: Öl
Bushigt eller kalhygge: Bushigt
Ensam i skogen eller flera på krogen: Flera i skogen
Wienerbröd eller Kanelbulle: Kanelbulle
String eller boxer: Boxer
Bajsrör eller bajamaja: Bajsrör
Lång eller kort: Kort
Hårda eller mjuka paket: Hårda
Singel på vift eller sambo i drift: Singel på vift



Namn: Anders "Dala-Anders" Dahlin
E-mail: adahli@b.kth.se
Ålder: 21 år
Skola/Program: KTH Bergs
Klubb: Domnarbets GoIF
Befattning: Löpare (not so sharp in the brain)
Bonde eller stanare: Bonde
Öl eller cider: Cider
Bushigt eller kalhygge: Kalhygge
Ensam i skogen eller flera på krogen: Ensam i skogen
Wienerbröd eller Kanelbulle: Wienerbröd
String eller boxer: Boxer
Bajsrör eller bajamaja: Bajsrör
Lång eller kort: Kort
Hårda eller mjuka paket: Hårda
Singel på vift eller sambo i drift: Singel på vift



Namn: Mirja Andersson

E-mail: mirjan85@hotmail.com

Ålder: 21 år

Skola/Program: Camp Chichireviche

Klubb: Söders SOL-Tyresö och KOT

Befattning: KOTletterredaktör

Bonde eller stanare: Bonde

Öl eller cider: Öl

Bushigt eller kalhygge: Kalhygge

Ensam i skogen eller flera på krogen: En krog i skogen

Wienerbröd eller Kanelbulle: Kanelbulle

String eller boxer: Boxer

Bajsrör eller bajamaja: Bajamaja

Lång eller kort: Lång

Hårda eller mjuka paket: Hårda

Singel på vift eller sambo i drift: Singel i drift



Namn: Martin "ZwoaM" Murer

E-mail: murer@kth.se

Ålder: 22 år

Skola/Program: KTH, Maskinteknik

Klubb: Lidingö SOK

Befattning: Ingen

Bonde eller stanare: Bonde

Öl eller cider: Öl

Bushigt eller kalhygge: Kalhygge

Ensam i skogen eller flera på krogen: Ensam i skogen

Wienerbröd eller Kanelbulle: Kanelbulle

String eller boxer: String

Bajsrör eller bajamaja: Bajamaja

Lång eller kort: Lång

Hårda eller mjuka paket: Hårda

Singel på vift eller sambo i drift: Singel på vift



Namn: Anders "Skidåkar-Anders" Palmqvist

E-mail: andpal76@kth.se

Ålder: 24 år

Skola/Program: KTH Farkost

Klubb: Fagersta Södra

Befattning: Sekreterare

Bonde eller stanare: Stanare

Öl eller cider: Öl

Bushigt eller kalhygge: Bushigt

Ensam i skogen eller flera på krogen:

Ensam i skogen

Wienerbröd eller Kanelbulle: Kanelbulle

String eller boxer: Boxerstring

Bajsrör eller bajamaja: Bajsrör låter spännande

Lång eller kort: Lång

Hårda eller mjuka paket: Hårda

Singel på vift eller sambo i drift: Singel på vift



Namn: Johan "Kortjock" Axelsson

E-mail: jaxel@s.kth.se

Ålder: 22 år

Skola/Program: KTH,

Samhällsbyggnadsektionen

Klubb: Tierps SOK

Befattning: Festansvarig

Bonde eller stanare: Bonde

Öl eller cider: Öl!!!

Bushigt eller kalhygge: Kalhygge

Ensam i skogen eller flera på krogen: Ensam i skogen

Wienerbröd eller Kanelbulle: ???

String eller boxer: String

Bajsrör eller bajamaja: Bajsrör

Lång eller kort: Lång

Hårda eller mjuka paket: Mjuka

Singel på vift eller sambo i drift: Sambo på vift?



Namn: Stina "Stumpan" Banck

E-mail: stina_banck@hotmail.com

Ålder: 21 år

Skola/Program: Södertörns högskola/
Journalistik och multimedia

Klubb: IF Hagen

Befattning: Det är jag som gör allt Johan tar
på sig

Bonde eller stanare: Bonde

Öl eller cider: Öl

Bushigt eller kalhygge: Hatar Bush

Ensam i skogen eller flera på krogen: Ensam i skogen

Wienerbröd eller Kanelbulle: Kanelbulle

String eller boxer: Boxer

Bajsrör eller bajamaja: Bajsrör

Lång eller kort: Lång

Hårda eller mjuka paket: Hårda

Singel på vift eller sambo i drift: Sambo numera!



Årsmöte, 2007-01-23

2006 börjar att lacka emot sitt slut, årets styrelse tackar för sig och lämnar nu snart över till nästa års hungriga, unga aspiranter.

KOTs årsmöte kommer preliminärt att hållas tisdagen den 23 Januari någonstans på Lappis, be there!

Ses nästa år!!!

Det ryktas att...

- ...Dala-Anders mus är gammal.
- ...Borsof är en hejare på att baka skånsk.
- ...Borsof talar med rådjur.
- ...det ryktas att NSM blir ett torrt arrangemang i år.
- ...att Stina normalt inte dejtade killar utanför top 50 på rankinglistan.
- ...Pober och Vb var i desperat behov av kvinna på NSM. Stumpan blev utsatt.
- ...Björn inte har Sveriges största... (Hört i duschen 28/11)
- ...att Stina puttar på Korttjock i uppforsbackarna när ingen ser.
- ...Tranholmen är en ö!
- ...Borsof har umgåtts med Söderhamns Lucia 2001.
- ...Borsof skickar SMS till jaktledarens dotter, tillika brorsans före detta på fyllan. Det ryktas även att Borsof ångrar sig.
- ...Borsof skriver sexdagbok.
- ...Lansen har en (för) sportig cykelhjälm.
- ...att Bosans 16 åring fyllt 19.
- ...Korttjock klär sig i rosa Nalle Puh trosor.
- ...förbjudna saker hände på NSM.
- ...mariekexen inte är fiberberikade utan två år gamla.
- ...Pober har ett grönt skrin under sängen.
- ...gammal är äldst.
- ...Susanne aldrig gått ensam hem från Ekhagsstugan.
- ...Pober än en gång var fullast på Lussefesten.
- ...Anna drog flest dåliga bilskämt på Lussefesten.
- ...Steve kilar stadigt så han slipper ragga tjejer och istället kan koncentrera sig på festen.
- ...DalaAnders efter Lussefesten heter IdolAnders.